

astridlindgren.se

Översiktlig biografi över Astrid Lindgren – viktiga årtal

1905 Astrid Lindgrens föräldrar, Samuel August Ericsson och Hanna Jonsson, gifter sig.

1907 Astrid Anna Emilia Ericsson föds den 14 november på gården Näs i Vimmerby.

1914 Astrid börjar i Vimmerby småskola. Hon har berättat hur hon föll i hejdlös gråt av blygsel vid prästens stränga upprop, men snart nog gjorde hon nya bekantskaper med de andra barnen.

1917 Astrid börjar i läroverket i Vimmerby. Byggnaden stod färdig 1907, samma år som Astrid föddes.

1921 Astrids uppsats "På vår gård" publiceras i Vimmerby Tidning och Astrid kallas för "Vimmerbys Selma Lagerlöf", något som hon själv inte tyckte om.

1923 Astrid tar realexamen i Vimmerby med goda betyg ibland annat svenska modersmålet. Konfirmeras.

1924 Arbetar som volontär på Vimmerby Tidning till sommaren 1926. Gör många olika sysslor på tidningen, men får också skriva notiser och artiklar. Hon skildrar invigningen av järnvägen mellan Vimmerby och Ydrefors, samt publicerar resebreven "På luffen" efter en fotvandring längs Vättern.

1926 Astrid blir gravid, men avböjer giftermål. Flyttar till Stockholm, utbildar sig till sekreterare och föder sonen Lars i Köpenhamn den 4 december. De första åren bor Lars kvar hos en dansk fosterfamilj, och Astrid reser dit så ofta hon kan för att hälsa på honom.

1927 Arbetar som sekreterare i Stockholm.

1928 Börjar på Kungliga Automobilklubben, КАК, i Stockholm och träffar sin blivande make, Sture Lindgren.

1930 Sonen Lars kommer hem till Sverige, bor hos Astrid i Stockholm men flyttar sedan till mormor och morfar på Näs i Vimmerby.

1931 Astrid och Sture Lindgren gifter sig på påskafton. Astrid, Sture och Lars flyttar till Vulcanusgatan 12 i Stockholm.

1933 Astrid Lindgren får sina första sagor för barn publicerade i Stockholms-Tidningen 17 december och i tidskrifterna Landsbygdens jul och Mors hyllning.

1934 Dottern Karin föds den 21 maj. Astrid blir hemmafru, men tar tillfälliga uppdrag som sekreterare och stenograf, bland annat i riksdagshuset och på advokatbyrå. Fortsätter de närmaste åren att publicera sagor i olika tidningar, ofta knutna till landsbygdsrörelsen.

1939 Andra världskriget bryter ut, Astrid börjar föra "krigsdagbok". Hennes svärföräldrar köper "Stenhällen" i Furusund, som blir Astrids sommarbostad livet ut. Astrids första debattinlägg trycks i Dagens Nyheter: "Konsten att vara barn".

1940 Astrid börjar i hemlighet på underrättelse-tjänstens brevcensur, fram till sommaren 1945.

1941 Familjen flyttar till Dalagatan 46, den lägenhet som Astrid sedan levde i till sin död. Dottern Karin hittar på namnet Pippi Långstrump och Astrid börjar muntligen skapa berättelserna om Pippi.

1944 Skriver ner Pippi Långstrump som tioårs-present till dottern Karin. Bokförlaget Bonniers tackar nej till manuskriptet. Debuterar med boken Britt-Mari lättar sitt hjärta, som vinner andra pris i Rabén & Sjögrens pristävling om flickböcker.

1945 Stor succé för Pippi Långstrump, som i omskrivet skick kommer ut i november. Boken säljer över tjugotusen exemplar på kort tid och leder efter en tid till en inflammerad offentlig moraldebatt.

1946 Astrid anställs som barnboksredaktör på Rabén & Sjögren. Hennes egen produktion blir enorm de närmaste åren – flera Pippi-böcker, Kalle Blomkvist, Bullerby-böckerna och andra titlar utkommer.

1947 Den första Astrid Lindgren-filmen produceras, Mästerdetektiven Blomkvist.

1948 Reportageresa för veckotidningen Året Runt till USA, vilket leder till boken Kati i Amerika. Astrid själv gör succé i radioprogramet "Tjugo frågor".

1950 Astrid får Nils Holgersson-plaketten för boken Nils Karlsson-Pyssling.

1952 Astrids make Sture Lindgren dör den 15 juni, 53 år gammal.

1957 Astrid inleder ett mångårigt samarbete med filmregissören Olle Hellbom med filmen Mästerdetektiven lever farligt.

1958 Får HC Andersen-priset (ofta kallat "barnlitteraturens nobelpris") för boken Rasmus på luffen.

1961 Astrids mor Hanna går bort, 82 år gammal.

1963 Vi på Saltkråkan skrivs direkt för tv. Första boken om Emil i Lönneberga kommer ut. Astrid Lindgren väljs in i det litterära samfundet De Nio.

1969 Astrids far Samuel August går bort, 94 år gammal. Astrid köper den gamla arrendatorsbostaden där hon är född. Pippi Långstrump gör stor succé som tv-serie.

1970 Astrid Lindgren går i pension från Rabén & Sjögren.

1971 Får Svenska Akademiens stora guldmedalj, det finaste egna pris akademien delar ut.

1973 Utses till filosofie hedersdoktor vid Linköpings universitet.

1974 Brodern Gunnar Ericsson dör.

1975 Tilldelas den kungliga medaljen Litteris et artibus, åttonde storleken.

1976 Debattinlägg i Expressen, Pomperipossa i Monismanien, bidrar till den socialdemokratiska regeringens fall senare det året.

1978 Håller det berömda talet Aldrig våld! När hon får de tyska bokhandlars fredspris.

1981 Temaparken Sagobyn, sedermera Astrid Lindgrens Värld, öppnar i liten skala i Vimmerby. Astrid är själv med och påverkar utvecklingen.

1985 Driver debatt om djurskydd, återigen via polemiska artiklar i Expressen. Debatten resulterar småningom i ny djurskyddslag.

1986 Sonen Lars dör.

1987 Astrid Lindgren fyller 80 år och firas av bland andra statsminister Ingvar Carlsson och USA:s och Sovjetunionens ambassadörer.

1993 Astrids sista bok blir en bilderbok: Jullov är ett bra påhitt, sa Madicken.

1996 Sagohuset Junibacken invigs på Djurgården i Stockholm.

1997 System Ingegerd Lindström dör. Astrid fyller 90 år, men firar i avskildhet. Regeringen skänker en summa motsvarande ett nobelpris (7,5 miljoner kronor) till Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning, för uppförandet av en byggnad och en utställning om Astrid Lindgren.

2002 Efter en tids sjukdom avlider Astrid Lindgren i sitt hem på Dalagatan den 28 januari. Jordfästs i Storkyrkan, Stockholm, på Internationella kvinnodagen den 8 mars, gravsätts därefter i familjegraven i Vimmerby.